

Kinh thánh Lời Chúa

ĐỆ NHỊ LUẬT (34 chương)





Kinh Thánh Lời Chúa
[Đệ Nhị Luật 28:15-68]
[Le Vi 26:14-46]

**Chỉ cần không tin, vào Đức Chúa trời, coi như kẻ đó
tiêu luôn cuộc đời. Chúa Trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài.**

"As long as you don't believe in God, that person must be destroyed anyway. God willingly, brutally kills, for those who refuse to believe Him."



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**“God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him.”**

“31 Đức Chúa phán với tôi: “Hãy coi: Ta bắt đâu trao Xi-khôn và
đất nó cho người. Hãy bắt đâu đánh chiếm và chiếm cứ đất nó.”
32 Xi-khôn, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta
tại Gia-hát. **33** Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã trao nó cho
chúng ta, và chúng ta đã đánh bại nó, con cái nó và toàn dân nó.
34 Thời ấy, chúng ta đã chiếm tất cả các thành của nó và đã tru
hiến mọi thành: đàn ông, đàn bà, con trẻ; chúng ta đã không để
lại một ai sống sót.” [Kinh Thánh/Đệ Nhị Luật chương 2:31-34]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

“1 Chúng ta đã chuyển hướng và đi lên phía miền Ba-san. Ốc, vua miền Ba-san, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta tại Ét-re-i. **2** ĐỨC CHÚA phán với tôi: “Đừng sợ nó, vì Ta đã trao nó cùng với toàn dân nó và đặt nó vào tay ngươi; ngươi sẽ xử với nó như đã xử với Xi-khôn, vua người E-mô-ri, đóng đô ở Khét-bôn.” **3** ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, cũng đã trao Ốc, vua miền Ba-san, và toàn dân nó vào tay chúng ta; chúng ta đã đánh bại nó, không để lại cho nó một ai sống sót.”

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 3:1-3]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

"25 Khi anh em sinh con cháu và ở lâu trong xứ, nếu anh em ra
hư hỏng, làm tượng thờ mang hình ảnh bắt cứ cái gì và làm điều
dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) mà trêu giận
Người, **26** thì hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em:
chắc chắn anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất mà anh em
sắp sang sông Gio-đan để chiếm hữu; anh em sẽ không sống lâu
ở đó, vì anh em sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Dệ Nhị Luật chương 4:25-26]



**Bản chất đạo Chúa, truyền vào nước nào
mục tiêu tối cao: tiêu diệt văn hóa.**

**"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."**

7 Người không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. **8** Người không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. **9** Người không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người, là một vị thần ghen tuông. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. **10** Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 5:7-10]



**"Anh em hãy lo thực hành như
Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đã truyền cho
anh em, không đi trệch bên phải bên trái."**

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 5:32]



**Totally, in the Old Testament
God directly killed 371.186 people and ordered
his subordinates to massacre 1.862.265 victims**

“17 Phải cẩn thận giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, cũng như các thánh ý và thánh chỉ Người đã truyền cho anh (em). **18** Anh (em) phải làm điều ĐỨC CHÚA coi là ngay thẳng và tốt lành, để anh (em) được hạnh phúc và được vào chiêm hữu miên đất tốt tươi mà ĐỨC CHÚA đã thề hứa với cha ông anh (em): **19** ĐỨC CHÚA sẽ đẩy lui mọi kẻ thù của anh (em) cho khuất mắt anh (em), như Người đã phán.”

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 6:1-19]



**Bản chất đạo Chúa, truyền vào nước nào
mục tiêu tối cao: tiêu diệt văn hóa.**

"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."

"14 Anh em không được theo những thần khác trong số các thần" của các dân chung quanh anh em, **15** vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đang ở giữa anh (em), là một vị thần ghen tuông; hãy coi chừng kẻo ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nổi cơn thịnh nộ với anh (em) và tiêu diệt anh (em), không còn cho sống trên mặt đất." [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 6:14-15]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

"2 khi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trao chúng cho anh (em) và anh (em) đánh bại chúng, thì anh (em) phải tru hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng.

3 Anh (em) không được kết nghĩa thông gia với chúng: không được gả con gái anh (em) cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai anh (em), **4** vì điều đó sẽ khiến con trai anh (em) không còn theo ĐỨC CHÚA nữa, nó sẽ thờ những thần khác; bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh (em) và sẽ mau chóng tiêu diệt anh (em)."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 7:2-4]



**Bản chất đạo Chúa, truyền vào nước nào
mục tiêu tối cao: tiêu diệt văn hoá.**

"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."

"5 Nhưng anh (em) phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng, phải phá hủy; trụ đá của chúng, phải đập tan; cột thờ của chúng, phải chặt đi; tượng thần của chúng, phải bỏ vào lửa mà thiêu."

Kinh Thánh/Đệ Nhị Luật chương 7:5]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

*"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."*

"10 Còn ai thù ghét Người, thì Người nhầm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết; với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhầm chính bản thân nó mà trả đũa. **11** Vậy anh (em) phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) đem ra thực hành."

Kinh Thánh/Đệ Nhị Luật chương 7:10-11]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**“God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him.”**

“15 ĐỨC CHÚA sẽ đẩy xa anh (em) mọi bệnh tật, mọi dịch tể khốc
hại của Ai-cập mà anh (em) từng biết; Người sẽ không giáng
những thứ đó xuống anh (em), nhưng sẽ bắt những kẻ ghét anh
(em) phải chịu.” [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 7:15]



**Bản chất đạo Chúa, truyền vào nước nào
mục tiêu tối cao: tiêu diệt văn hóa.**

"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."

"16 Anh (em) sẽ thôn tính mọi dân mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); đừng nhìn chúng mà thương hại và đừng phụng thờ các thần của chúng: điều đó có thể trở thành cạm bẫy cho anh (em)."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 7:16]



**Bản chất đạo Chúa, truyền vào nước nào
mục tiêu tối cao: tiêu diệt văn hóa.**

*"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."*

"25 Tượng các thần của chúng, anh (em) phải bỏ vào lửa mà thiêu. Anh (em) đừng ham muốn bạc vàng trên các tượng ấy mà lấy cho mình, kẻo anh (em) bị mắc bẫy, vì đó là vật ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). **26** Anh (em) đừng đưa một vật ghê tởm vào nhà anh (em), vì anh (em) sẽ trở thành của tru hiến như nó. Anh (em) phải kỵ nó và ghê tởm nó, vì nó là của tru hiến."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 7:25-26]



**Bản chất đạo Chúa, truyền vào nước nào
mục tiêu tối cao: tiêu diệt văn hoá.**

*"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."*

"19 Nhưng nếu chẳng may anh (em) quên lãng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), mà theo các thần khác, phụng thờ và sụp xuống lạy chúng, thì hôm nay tôi cảnh cáo anh em: chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong; **20** như các dân mà ĐỨC CHÚA sắp tiêu diệt cho khuất mắt anh em, anh em cũng sẽ bị diệt vong như vậy, vì đã không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 8:19-20]



**Chiến lược truyền giáo, của đạo thực dân
nhiệm vụ rất cần: cướp, hiếp và giết**

**"The missionary strategy of colonial Christianity
essential task was: rob, rape and kill."**

"3 Hôm nay, anh (em) phải biết rằng: chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ đi qua trước mặt anh (em) như ngọn lửa thiêu; chính Người sẽ tiêu diệt chúng, chính Người sẽ hạ chúng xuống trước mặt anh (em). Anh (em) sẽ trực xuất chúng, sẽ làm chúng bị diệt vong mau lẹ, như Người đã phán với anh (em)."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 9:3]



**Nếu không thờ Chúa, đời coi như hết
Chúa sẽ trừng phạt, kiểu gì cũng chết**

If you don't worship God, your life will be over
God will punish you to death, anyway.

"16 Anh em hãy ý tứ kẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi phụng thờ những thần khác và sụp xuống lạy chúng, **17** vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em, Người sẽ đóng cửa trời: sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn trổ sinh hoa trái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà Đức Chúa ban cho anh em."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 11:16-17]



**Chủ trương đạo chúa, truyền vào
nước nào, mục tiêu tối cao: phải diệt văn hoá.**

**"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."**

"2 Anh em phải dẹp bỏ hết mọi nơi mà các dân tộc anh em sắp
trực xuất đã phụng thờ các thần của chúng, trên các núi cao, các
ngọn đồi và dưới mọi cây xanh. **3** Anh em phải phá hủy bàn thờ
của chúng, đập tan trụ đá của chúng; cột thờ của chúng, anh em
phải bỏ vào lửa mà thiêu; tượng các thần của chúng, anh em phải
vầm nát; anh em phải xóa bỏ tên chúng khỏi nơi ấy."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 12:2-3]



"**7** Nếu người anh em của anh (em), con của mẹ anh (em), hoặc con trai con gái anh (em), hoặc người vợ anh (em) âu yếm, hoặc người bạn anh (em) coi như chính mình, lén lút rủ rê anh (em): "Chúng ta hãy đi phụng thờ các thần khác" những thần mà anh (em) và cha ông anh (em) không biết, **8** trong số các thần của những dân ở chung quanh, gần hay xa anh (em), từ đâu đến cuối xứ, **9** thì anh (em) đừng ưng thuận, đừng nghe nó, đừng nhìn nó mà thương hại, đừng xót thương, đừng bao che nó; **10** trái lại, nhất định anh (em) phải giết nó. Anh (em) phải là người đầu tiên tra tay giết nó, rồi toàn dân tiếp tay sau. **11** Anh (em) phải ném đá cho nó chết, và nó phải chết vì đã tìm cách lôi cuốn anh (em) xa ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đãng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ."

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 13:7-11]



**Chủ trương đạo chúa, truyền vào
nước nào, mục tiêu tối cao: phải diệt văn hoá.**

"In which countries Christianity was introduced
the ultimate goal was to destroy culture."

"14 Có những tên vô lại phát xuất từ giữa anh (em) và lôi cuốn
dân thành chúng mà rằng: "Chúng ta hãy đi phụng thờ các thần
khác", những thần mà anh (em) không biết, **15** thì anh (em) sẽ
điều tra, dò xét, sẽ hỏi han kỹ lưỡng, và nếu thật sự và chắc chắn
là người ta đã làm điều ghê tởm đó giữa anh (em), **16** thì anh
(em) phải dùng lưỡi gươm giết dân thành ấy, phải tru hiến thành
ấy với tất cả những gì trong đó; cả súc vật ở đó cũng phải dùng
lưỡi gươm mà giết."

[*Kinh Thánh /Đệ Nhị Luật chương 13:14-16*]



**Chiến lược truyền giáo, của đạo thực dân
nhiệm vụ rất cần: cướp, hiếp và giết**
"The missionary strategy of colonial Christianity
essential task was: rob, rape and kill."

"17 Tất cả những gì chiếm được trong thành, anh (em) phải gom vào giữa quảng trường, rồi phóng hỏa thành ấy với mọi thứ chiếm được, tất cả để dâng kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). Thành ấy sẽ mãi mãi là một phế tích và sẽ không được xây dựng lại nữa. **18** Đừng để bắt cứ vật tru hiến nào còn dính lại trong tay anh (em). Như vậy ĐỨC CHÚA sẽ nguôi cơn thịnh nộ, Người sẽ tỏ lòng từ bi và thương xót anh (em), sẽ làm cho anh (em) nên đồng đúc, như đã thề với cha ông anh (em)..." [Kinh Thánh /Đệ Nhị Luật chương 13:17-18]



Chiến lược truyền giáo, của đạo thực dân nhiệm vụ tối cần: giết người khác đạo

"The missionary strategy of colonial Christianity, the most
important task: killing people of different faith."

"2 Nếu ở giữa anh... thấy có một người đàn ông hay đàn bà làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), vi phạm giao ước của Người, **3** đi phụng thờ các thần khác, sụp xuống lạy chúng, lạy mặt trời, mặt trăng và toàn thể thiên binh, điều mà tôi đã không truyền, **4** nếu thật sự và chắc chắn là người ta đã làm điều ghê tởm đó tại Ít-ra-en, **5** thì anh (em) phải lôi người đàn ông hay đàn bà đã làm điều xấu đó ra cửa thành của anh (em); người đàn ông hay đàn bà đó, anh (em) sẽ ném đá chúng cho chết và chúng phải chết."

[Kinh Thánh /Đệ Nhị Luật chương 17:2-5]



**Chiến lược truyền giáo, của đạo thực dân
nhiệm vụ tối cần: giết người khác đạo**

**"The missionary strategy of colonial Christianity, the most
important task: killing people of different faith."**

"13 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ trao thành ấy vào tay anh (em), và anh (em) sẽ dùng lưỡi gươm giết tất cả đàn ông con trai trong thành. **14** Chỉ có đàn bà con trẻ, gia súc và tất cả những gì ở trong thành, tất cả những gì chiếm được trong thành, thì anh (em) mới được giữ lấy làm chiến lợi phẩm; anh (em) sẽ được ăn những gì đã chiếm của quân thù, những thứ mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em)." [Kinh Thánh /Đệ Nhị Luật chương 20:13-14]



**Con cái bất hiếu, ngỗ nghịch mẹ cha
Chúa bảo không tha, ném đá cho chết (?)**

**"Unfilial children, disobeying to their parents
God cannot forgive, stoned to death."**

"18 Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, **19** thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương **20** và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: "Con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng."

21 Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em)." [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 21:18-21]



**Mất trinh lấy chồng, là chuyện gian trá.
Chúa bảo không tha, ném đá cho chết.
[Kinh Cựu Ước/Đệ Nhị Luật 22:20-21]**

"20 Nếu người ta không tìm thấy nơi cô gái những dấu chứng tỏ cô còn trinh, **21** thì họ sẽ lôi cô gái ra cửa nhà cha nàng; người trong thành của nàng sẽ ném đá nàng cho chết và nàng sẽ phải chết, vì nàng đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi làm điểm trong nhà cha mình. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em)."



**“Một người đàn ông không được
lấy vợ của cha mình, không được xâm phạm đến
quyền làm chồng của cha mình.”**

[Kinh Cựu ước/Đệ Nhị Luật 23:1]



**“Ai bị giập tinh hoàn hay bị cắt dương vật
sẽ không được vào đại hội của Đức Chúa.”**

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 23:2]

“2 Ai bị giập tinh hoàn hay bị cắt dương vật sẽ không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA. **3** Người con lai không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA; cả đến đời thứ mười, nó cũng không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA. **4** Người Am-mon và người Mô-áp không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA; cả đến đời thứ mười, chúng cũng không được vào đại hội của ĐỨC CHÚA, và mãi mãi như vậy. **5** Lý do là vì chúng đã không mang bánh và nước ra đón anh em trên đường, khi anh em ra khỏi Ai-cập, và vì, để hại anh (em), Mô-áp đã thuê Bi-lơ-am, con của Bơ-o, từ Pơ-tho tại miền A-ram Na-ha-ra-gim, đến nguyễn rủa anh (em).” [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 23:2-5]



**"Khi ở giữa anh (em) có một đàn ông
không thanh sạch, vì xuất tinh ban đêm, thì người ấy
phải ra ngoài trại, và không được trở vào trong trại."**

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 23:11]



**“Khi anh (em) khấn hứa với Đức Chúa
Thiên Chúa của anh (em) điều gì, thì đừng trì hoãn thi
hành, vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đòi anh (em) điều đó
và anh (em) sẽ mang tội.” [Đệ Nhị Luật 23:22]**



**Chúa trời cho phép, chồng ly dị vợ
đuổi không tiếc thương, vì thấy nàng răng
có điều gì chướng.**

“1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. **2** Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi lấy chồng khác,**3** mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết, **4** thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi nàng đã ra ô uế. Đó là điều ghê tởm trước nhan ĐỨC CHÚA; anh (em) không được làm cho miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, phải mang tội.”

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 24:1-4]



**Chúa khinh phụ nữ
xem nhẹ như lông, còn tệ hơn cả
bộ hạ đàn ông.**

“11 Khi hai người đàn ông đánh nhau, mà vợ của một trong hai người lại gần để cứu chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người này, **12** thì anh (em) phải chặt tay người đàn bà ấy. Mắt anh (em) đừng nhìn nó mà thương hại.” [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật chương 25:11-12]



**Kinh Thánh Lời Chúa
[Đệ Nhị Luật 28:15-68]
[Le Vi 26:14-46]**

**"As long as you don't believe in God,
that person must be destroyed anyway.
God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

**"Chỉ cần không tin, vào Đức Chúa Trời, coi như kẻ đó, tiêu luôn
cuộc đời. Chúa Trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn, đối với những
ai, không chịu tin Ngài."**



LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, TÌM THÌ RẤT KHÓ LÒNG CHÚA ĐỘC ÁC, TÌM ĐÂU CŨNG CÓ

[Đệ Nhị Luật 28:15-68] & [Lê Vi 26:14-46]

“**20** ĐỨC CHÚA sẽ khiến anh (em) mắc tai họa, phải hoảng sợ, bị đe dọa, trong mọi công việc tay anh (em) làm, cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất, vì sự gian ác anh (em) làm khi lìa bỏ ĐỨC CHÚA. **21** ĐỨC CHÚA sẽ cho ôn dịch bám vào anh (em), cho đến khi nó tận diệt anh (em), khiến anh (em) không còn trên đất anh (em) sắp vào chiêm hữu. **22** ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị suy mòn, nóng sốt, viêm, phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục: các thứ đó sẽ theo sát anh (em) cho đến khi anh (em) biến mất. **23** Trời của anh (em), trên đầu anh (em), sẽ là đồng, đất dưới chân anh (em) sẽ là sắt. **24** Thay vì làm mưa trên đất anh (em), ĐỨC CHÚA sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống, cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt.” *[Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:20-24]*



**Chỉ cần không tin, vào Đức chúa trời
coi như kẻ đó, tiêu luôn cuộc đời.**

**"As long as people refuse to believe in God
that must be destroyed anyway."**

"25 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) bị đánh bại trước mặt quân thù: khi ra đánh chúng, anh (em) cùng đi một lối, lúc phải trốn chúng, anh (em) tháo chạy bảy đường. Anh (em) sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc. **26** Xác chết của anh (em) sẽ làm mồi cho mọi chim trời, và cho các thú vật trên mặt đất, mà không ai xua đuổi chúng."

[*Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:25-26*]



**Chỉ cần không tin, vào Đức Chúa trời
coi như kẻ đó, tiêu luôn cuộc đời.**

*"As long as people refuse to believe in God
that must be destroyed anyway."*

"27 Đức Chúa sẽ làm cho anh (em) bị ung nhọt Ai-cập, bị u bướu, ghẻ lở, ngứa ngáy, mà không thể chữa khỏi. **28** Đức Chúa sẽ làm cho anh (em) bị điên khùng, mù lòa, loạn trí. **29** Anh (em) sẽ mò mẫm giữa trưa, như người mù mò mẫm trong bóng tối, và sẽ không thấy đường mà đi."

[*Kinh Thánh Lời Chúa-DNL 28:27-29*]



**Chỉ cần không tin, vào Đức chúa trời
coi như kẻ đó, tiêu luôn cuộc đời.**

*"As long as people refuse to believe in God
that must be destroyed anyway."*

30 Anh (em) sẽ đính hôn với một phụ nữ, nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng; anh (em) sẽ xây nhà, nhưng không được ở, sẽ trồng vườn nho, nhưng không được hưởng trái đầu tiên. **31** Bò của anh (em) sẽ bị hạ trước mắt anh (em), mà anh (em) không được ăn thịt; lừa của anh (em) sẽ bị cướp trước mặt anh (em) và sẽ không trở về với anh (em); chiên dê của anh (em) sẽ bị nộp cho quân thù, mà không ai cứu giúp anh (em). **32** Con trai con gái của anh (em) sẽ bị nộp cho một dân khác; mắt anh (em) sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi trông chờ chúng, nhưng anh (em) đành chịu bó tay. [Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:30-32]



**Chỉ cần không tin, vào Đức chúa trời
coi như kẻ đó, tiêu luôn cuộc đời.**

**"As long as people refuse to believe in God
that must be destroyed anyway."**

"33 Hoa màu của đất đai anh (em) và tất cả công lao vất vả của anh (em), thì một dân anh (em) không biết sẽ được hưởng; mãi mãi, anh (em) sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ. **34** Anh (em) sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh (em) chứng kiến. **35** Đức Chúa sẽ làm cho anh (em) bị ung độc không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu."

[Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:33-35]



**Chỉ cần không tin, vào Đức chúa trời
coi như kẻ đó, tiêu luôn cuộc đời.**

"As long as people refuse to believe in God
that must be destroyed anyway."

"38 Hạt giống anh (em) mang ra đồng thì nhiều, nhưng chỉ thu hoạch được ít, vì châu chấu sẽ phá hết. **39** Anh (em) sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu anh (em) sẽ không được uống và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất. **40** Anh (em) sẽ có những cây ô-liu trên toàn lãnh thổ anh (em), nhưng không có đâu mà xúc, vì trái ô-liu của anh (em) sẽ rụng. **41** Anh (em) sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về anh (em), vì chúng sẽ bị đì đày. **42** Mọi cây cối và hoa màu của đất đai anh (em) sẽ bị bọ dừa phá hoại."

[Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:38-42]



**Chỉ cần không tin, vào Đức chúa trời
coi như kẻ đó, tiêu luôn cuộc đời.**

**"As long as people refuse to believe in God
that must be destroyed anyway."**

"45 Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh (em), theo sát và bao trùm anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt, vì anh (em) không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà Người truyền cho anh (em). **46** Những điều ấy sẽ nêu dẫu lạ điểm thiêng cho anh (em) và dòng dõi anh (em) đến muôn đời."

[Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:45-46]



"49 Để chöng lại anh (em), ĐỨC CHÚA sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ cõi đất, phỏng đến như đại bàng, một dân tộc mà anh (em) không biết tiếng, **50** mặt mày cứng cỏi, già không nể, trẻ không thương. **51** Nó sẽ ăn đàn con của gia súc anh (em), hoa màu của đất đai anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt; nó sẽ không để lại cho anh (em) lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, chiên con, cho đến khi nó làm cho anh (em) biến mất. **52** Nó sẽ vây hãm anh (em) trong mọi thành của anh (em), cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh (em) tin tưởng, phải sụp đổ, trong khắp đất của anh (em); nó sẽ vây hãm anh (em) trong mọi thành của anh (em), trong khắp đất của anh (em) mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em)." [Kinh Thánh Lời Chúa-ĐNL 28:49-52]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**“God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him.”**

**“53 Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo,
anh (em) sẽ ăn con cái của lòng dạ anh (em), ăn thịt con trai con
gái anh (em) mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho
anh (em).”** [Kinh Thánh Lời Chúa - Đệ Nhị Luật 28:53]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

"54 Người đàn ông hào hoa phong nhã nhất trong anh (em) sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình đã từng âu yếm, và những đứa con còn giữ lại được, với cặp mắt dữ dằn, **55** vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi lẽ người ấy không còn gì nữa, khi anh (em) bị vây hãm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong mọi thành của anh (em)." [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 28:54-55]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**“God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him.”**

“56 Người đàn bà liễu yếu đào tơ vào bậc nhất trong anh (em), mềm yếu và nhã nhặn đến đỗi chưa hề thử đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn người chồng mình đã từng âu yếm và con trai con gái mình với cặp mắt dữ dằn; **57** ngay cả cái nhau từ trong lòng mình xổ ra và đưa con mình sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, bởi lẽ nàng thiếu tất cả, khi anh (em) bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, trong các thành của anh (em).”

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 28:56-57]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

"58 Nếu anh (em) không lo đem ra thực hành tất cả những lời của Luật này, chép trong sách này, và kính sợ danh hiển hách và khả úy này: ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), **59** thì ĐỨC CHÚA sẽ làm cho anh (em) và làm cho dòng dõi anh (em) phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng."

[*Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 28:58-59*]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."**

“60 ĐỨC CHÚA sẽ cho trở lại với anh (em) mọi dịch tể của Ai-cập, mà anh (em) kinh hãi, những dịch tể ấy sẽ bám vào anh (em). **61** Cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách Luật này, ĐỨC CHÚA cũng giáng xuống trên anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt. **62** Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh (em) sẽ chỉ còn lại một số người ít ỏi, vì anh (em) không nghe tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 28:60-62]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

*"God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him."*

"63 Cũng như ĐỨC CHÚA đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nêu đồng đúc, thì Người cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt, và bị bứng khỏi miền đất mà anh (em) sẽ vào chiêm hữu."

[*Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 28:63*]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**

**“God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him.”**

“17 Nhưng nếu anh (em) trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng, 18 thì hôm nay tôi báo cho anh (em) biết: chắc chắn anh (em) sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh (em) sắp sang qua sông Gio-đan để vào chiêm hữu.” [Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 30:17-18]



**Chúa trời sẵn sàng, sát hại tàn nhẫn
đối với những ai, không chịu tin Ngài**
“God willingly, brutally kills, for those
who refuse to believe Him.”

“3 Chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ dẫn đầu anh (em) sang qua sông, Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy cho khuất mắt anh (em), để anh (em) chiếm đất của chúng. Chính ông Giô-suê sẽ dẫn đầu anh (em) sang qua sông, như ĐỨC CHÚA đã phán. **4** ĐỨC CHÚA sẽ xử với chúng như đã xử với các vua người E-mô-ri là Xi-khôn và Ốc, và với đất nước của chúng: Người đã tiêu diệt chúng. **5** ĐỨC CHÚA sẽ trao các dân tộc ấy cho anh (em), và anh (em) sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh (em). **6** Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi với anh (em); Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh (em).”

[Kinh Thánh Lời Chúa/Đệ Nhị Luật 31:3-6]

Kinh thánh Lời Chúa

ĐỆ NHỊ LUẬT (34 chương)

